

Medlemsbrev från Garbosällskapet

December 2018



Först av allt **Ett Gott Nytt År** till alla våra medlemmar.

Jag började på detta Medlemsbrev i god tid innan jul, men sen kom Tomten, barn och barnbarn emellan, tillsammans med en bamseförkylning. Men nu är jag "på-G" igen.

Vi i styrelsen hoppas att alla våra medlemmar vill fortsätta att vara medlemmar i Garbosällskapet år 2019 och därmed hålla minnet av vår stora ikon levande. Garbosällskapet startades ju i februari 2001 så vi firar ju 18 år i februari. Inte dåligt, tycker jag.

Medlemsavgiften är 150:- även i år och du kan sätta in den på bg 5700-3360 eller om det passar dej bättre swisha till 123 551 48 23. Kom ihåg att skriva ditt namn och att det gäller medlemsavgiften för 2019.

Lite om det som hänt sen sist (september):
Vi har "fått" en ny dator och en ny skrivare till museet. De gamla hade blivit för gamla! Vi har även investerat i en lamineringsapparat, så vi kan plasta in våra affischer, som vi sätter upp på diverse anslagstavlor runt om i Småland. Vi planerar även att göra nya bordunderlägg med Garbobilder på (igen) och plasta in. Vi sålde slut på de gamla och originalen "försvann".

V har flera gånger fått olika förfrågningar om vad Garbobilder är värda, när de är tagna mm. Vi måste hänvisa till auktionshuset, då vi inte har den kunskapen.

Årets konstnär - Fernando Salvador har gått med på att vi får trycka upp vykort av hans målningar. Det blir roligt med lite nya vykort.

I september hade vi ett par besöksgrupper samt en skolklass i oktober. Sen har det varit stilla på besöksfronten.

I Ruda Bygdegård den 2 december var Garbosällskapet med på Julmarknaden där och sålde servetter och ett par baskrar. Många små bäckar ger lite pengar till Sällskapet.

Det har kommit ut en nya bok om Garbo på engelska - "Spirit of Garbo" av Moon Laramie. Du kan köpa boken på Bokus för 222:-.

Vår styrelsemedlem Henrik Tingström har gjort ett collage av bilder från Garbos lägenhet, som vi ska sätta upp på museet när vi gör om lite inför 2019.

En annan Henrik (=Scheutz) som även han är medlem i Garbosällskapet, har informerat oss om att det fortfarande säljs "Garbosaker" på auktionshuset bl.a en hårlock samt en mantel från filmen "Queen Cristina". Det finns tydligen en aldrig sinande marknad för ikonerna Greta Garbo och hennes saker.

Från medlemmen Rita Hedelin, som ju var "årets konstnär" i Museet härom året, har vi fått ett tidningsreportage om Carl-Johan Bernadottes "Villa Kungsberga". Huset, som fått nya ägare igen 2018 och ligger på Hallandsåsen - "som en kronjuvel med utsikt över Båstad och Laholmsbukten" - står det i tidningen.

Carl Johan Bernadotte gick bort 2012 och huset såldes 2014 och alltså nu igen. Till minne av att Greta Garbo bott i huset har man skapat ett Garborum.

Från medlemmen Yvonne Persson har vi fått ett urklipp av tidningen Kvällsstunden, vecka 41 / 2018 som hade ett reportage om när Sören Sindemark var på restaurangen "Miramar" på Rhodos år 1958. Greta Garbo skulle närvara där på en fest anordnad av Ari Onassis för vänner och lokala dignitärer. Fotot visar Greta Garbo tillsammans med 15 - 20 olika personer. (tidningsbilden är för dåligt för att kunna återges här).

Vidare har Yvonne skickat bild på "ovalrummet" på Häringslotten, där Greta Garbo hade ett specialbyggt hotellrum från 1930-talet. Rummet var litet och badrummet låg en trappa ner, berättas det. Väggarna var klädda med siden från Venedig.

Det var lite av vad som hörts och hänt sen sist.

Vi har diskuterat i styrelsen hur vi kan bli fler aktiva, utan att hitta svar.

Är det någon av er alla som har en bra idé? Hör av er!

Återigen önskas du ett **Gott Nytt År** från oss i styrelsen. /
Laila